



ANETTES OG JENS' BRYLLUP
DEN 9. JULI 1994

Synges efter melodien til "Menuetten fra Elverhøj"

I Oslo gik en pige rundt, det gør **hun** ikke mere,
en dag **hun** vendte næsen hjem i Århus sku' studere.
Dog før hun nåede dertil, **hun** ville ud at rejse,
men i "systemet" her til lands, der opstod nu problemer.
<--> Hvad gør man så ? Det klared' **hun** - ja "flytted" nemlig bare
ind på Margrethesvej og nu **hun** ku' på Nilen sejle.
Da end'lig **hun** til Århus kom, en rar student **hun** mødte,
og så en dag de sammen slog det habengut de havde.
<--> **Hun** i en børnehave sled, da **han** ud i praktik sku',
De bergske Blade krakkede, så gode råd var dyre.
Han heldig var på "Kristelig", samt lejlighed de fik skam,
og de små børn på Rungstedts Kyst, de elsker også hende.
<--> Museum - fiskeri det var Rungstedts lyksaligheder,
i haven skøn der kom besøg af "Mikkel Ræv" og venner.
Som kok der er **hun** vældig ferm, men snakketøjet går,
så desserten spises må på vej i S-toget til Bakken.
<--> Tilbage de til Århus kom - med spænding nu afventes,
hvor næste stop på vejen bli'r, men hør en gammel fabel.
Der var engang to bette mus, som faldt i en pot fløde.
Den ene gik ret snart til bunds; den anden ville leve.
<--> Den sprælled', bøvlod' - svømmede og baksede
så længe, at fløden blev til en klat smør og der ku' den nu sidde.
VORT UNGE PAR - vi ønsker jer, at I må nå til smørret
og sidde der og ha' det godt til jeres dages ende.

--- S K Å L ---



Mel.: Kærlighed

Just i kirken I hinanden har givet Jert "Ja",
vores ønsker for en lykkelig fremtid I får
fuld af indholdsrige dage - gid I altid vil ha'
godt humør og et lyst sind i kommende år -
og kærlighed - og kærlighed
ja, brudeparret Jens og Anette
vi håber Jert liv bli'r i harmoni og fred.

--- T I L L Y K K E ---

Gros

