

Anette 40 år



Mel.: Den evigglade kobbersmed..

(1-2-3-4 start...)

Hallo Anett', ka' det nu pas', at du bli'r fyrrer år?
Den tid gik så hurtigt, fra du i vuggen lå.
Og ser man hendes glade smil i livets blanke spejl,
så må det siges ligeud: Man ka' vel nok ta' fejl!
Hej Anett', du er, powerwoman slet og ret.
Alle her blandt os, syntes du er nummer et.
Job og børn, ja alt, klarer du med fynd og klem,
Du er sej, du er kvik, du kan det med hus og hjem.



Du kører bil og ræser rundt og transporterer børn;
til skolen og byen – ja, du ta'r s'gu din tørn.
Når end'li' så, du puster ud og cruiser out of town,
så havner du gudhjælpemig i lovens brede favn
Hej Anett', så er, alt det hele ikke så sjovt.
Ja, at køre og drøm' midt på dagen er lidt flovt.
Men så pyt endda – ja, så ski'e værd med det,
Det ta'r du med et grin: Det er med på mit budget!

Møj' praktisk er du - men nu også fjumret af og til.
Og her vil vi slet ikke nævne stil og bil,
men som eksempel kan vi ta' din klassecykeltur,
hvor du på højst dramatisk vis sku se på lidt natur!
Hej Anett', dér blev alle børnene og Hans
Kendt med 'frøkenen' uden vanlig pomp og glans
Som soldatens datter, og født med 'sejrsskjorte':
Op på hesten igen – så er det uvirk'liggjort!



De sen'ste år har været fyldt med nye eventyr,
og opbrud fra vaner, det er et vær' postyr.
Fra Ørstedvej til Bredballe som prioritetsbestyr';
at gøre drøm til virkelighed, det er da bare dyr'
Hej Anett', vor ven, så er sagen fix' og klar:
Man må klare sig med de midler, som man har.
Der skal renoveres – det store repertoire;
godt at have reserver: Ring til en ven du har!

Der fældes træer og graves op og gøres plads til nyt,
med roser, lavendel – ja, det skal nok bli'e nydt.
Når våren kommer, kan vi vente at få ny besked:
Læg nye fliser, trappegang og 8 blomsterbed!

Hej Anett', du smuk', måske sku' vi nok en gang
rydde carporten, gøre plads – ja, tænk engang!
Så at begge biler ku' gemmes lidt af vejen,
når der larmes og hærges og folk går over stregen.



Og fire år i kirkens råd, som I.M. bremseklods
var godt gjort og vel brugt, men så ku' det vær' nok.
Familien og jobbet er din dyrebare skat,
Så prioriteten nummer et, den er på forhånd sat.

Hej Anett', vor mor, du er børnenes juvel,
og din kærlighed den er gængældt fuldt og hel.
Ja, familien, alle vennerne enhver
Har din omsorg og –tanke, du er en hjertenskær

Loyalitet og faglig flid er dit kriterium.
Da det blev for broget, så satte du punktum.
Nu ta'r du nok et 'sabbatår', måske du tager to;
på Stouby skole med en dag, hvor der er mere ro.
Men vi aner nok, at det måske er for dig;
lidt for mageligt, ikke nok af 'viel Geschrei'?
Men et 'frikvarter' syn's vi er en god ide,
for teenagere har du jo snart – så får vi se!



Din kære mand ret heldig var, at han fik fat i dig,
du er en så'n kvinde, som manden ønsker sig.
At han i dag ser lyk'lig ud er ikke uden grund,
han må vel nærmest se dig som et uvurderligt fund:

Hej Anett', du er, powerwoman slet og ret.
Alle her blandt os, syntes du er nummer et.
Job og børn, ja alt, klarer du med fynd og klem,
Du er sej, du er kvik, du kan det med hus og hjem.

