

Tillykke Dorte

Mel.: Fra Engeland til Skotland.....

Til Dorte vil vi synge den lille vise her,
hun er vor lillesøster og hun er os mægtig kær.
Og helledusseda, vi kommer langvejs fra,
den ene er fra Åårhus, og den a'en fra O'ense a'.

Det er os nu lidt vansk'ligt helt at det at forstå,
at hun er konfirmeret nu - hun er da kun "den små".
Og helledusseda, hend' må man holde a,
vi kommer en fra Åårhus, og en a'en fra O'ense a'.

Vi begge blev lidt "paffe" dengang da mor og far
fortalte at vi skulle nu en lillesøster ha'.
Og helledusseda - i deres alder hva'!
Godt, vi bor en i Åårhus og den a'en i O'ens' i da'.

Du bli'r da oss' forkælet, får lov til alle ting,
- vi er slet ikk' misundelig'...(men vi måtte ingenting!)
Og helledusseda - så vidt vi husker, ja,
jeg stakkel her fra Åårhus og så mig fra O'ense a'.

Nå, Dorte blev (lidt heldigt) en let omgæng'lig tøs,
og, takket være vores flid, ej heller evneløs!
Og helledusseda - en prægtig tøs "ne pas"?
Det mener vi fra Åårhus og fra O'ense Uni a'.

Det er det store lyspunkt, hver gang vi kommer hjem,
at se hvordan du klarer dig og frejdigt fører dig frem.
Og helledusseda, dig ka' vi grine a',
vi kommer gern' fra Åårhus og endda fra O'ense a'.

Vi håber begge, Dorte, at du, når du bli'r stør',
besøger os lidt oftere - og gern' bli'r ved at spør'.
Og helledusseda, vi ved så meget, okja!
Det tror vi da i Åårhus og oss' vi fra O'ense a'.

Så, kære "lille" Dorte, vor sang er nær en slut,
vi elsker dig og hylder dig, her har du vor salut:
Syng trallaluleja - tillykke med din dag,
fra os der kom' fra Åårhus og endda fra O'ense a'.