

Mel.: Katinka, Katinga..

50
ELLINOR

Mit navn det er El'nor, så rejs jer nu op
for det er om mig vi skal synge,
at jeg er i centrum er ikke et flop,
for jeg er familiens ynde!

Så fylder jeg år - "små" halvtreds vil jeg si'
men skidt vær' med tallet, det er utopi,
jeg føler mig yngre, det kan i vel se,
og regner med alle så tror det!



I Herning jeg fødtes og voksed' mig stor,
og "bette Nor" navnet jeg da bar,
dog henne i skolen de råbte i kor:
"Du nigger gå hjem til din mo-ar!"
Men farven på kroppen er ikke glasur,
de andre er blot nogle blege figur',
smuk var jeg da dengang - og er det endnu
solariet sikrer det jo, du!

Min cykel, den øse, er velkendt af fler'
specielt da hos hvem jeg parkerer,
de står bag gardinet og spejder og ser,
at nu kommer El'nor med ble-er.

Jeg gi'r dem et smil og smø'r ærmerne op,
de er mit "speciale" - jeg får snart et prop,
men får nok belønning, når man en dag ser,
at alle de gamle jeg arver!



Jeg strikker på sokker - ja, næsten non-stop,
det er jo min hobby, det ved i,
med striber - og uden, mit strik det er top,
og rigtig' en ting, jeg går op i.
Og når så, i ferien, jeg ta'r mig en tur
med Larsen til Kos, hvor en græker gø'r kur,
så ta'r jeg blot sokkerne på umidl'bart,
- og fyren er væk i en vis fart!

To unger jeg fødte - lad mig reklamèr:
Så voksne og kloge og smukke,
det klared' jeg vist til en topkarakter,
omend jeg nok lidt lod mig lokke!

Det glæder mig stort, at i klarer jer flot,
og ser hjem til mig - ja, det passer mig godt,
og altså det bedste, det kan i nok tro,
der hændte mig, det var jo: Jer to!



Ja, navnet er Ellinor, men det er nu sandt,
at sangen er skrevet af andre,
din søster her melder sig som gratulant,
det kan man vel ikke mig klandre?
Du "Tulli", tillykke, det ønsker vi dig,
og også, at lykke og held stå dig bi,
vi håber, du ved det: Vi holder af dig,
og håber på god vind i fremti'.

