

I anledningen af mor Oda's 70 års fødselsdag den 15. maj 1980 har vi stået på hovedet i arkiverne.

Følgende vers er udpluk fra mors 50 års fødselsdag:

Melodi: Nu for de danske studenter

I nittenhundred'ogti, i Maj -
den femtende var en dag,
som man i Holbæk ej glemmer - nej,
- da vajede byen med flag!!
Hvad var i byen da hændt?
Jo, Oda sin færden begyndte i verden -
"med brask og bram og klokkeklang"
det blev for alverden bekendt!!!

Hun syr - hun stopper - hun vasker tøj
hun fodrer hele sin flok.
Hver arbejdsdag har nu været drøj,
en sejsten timer vel nok.
Og ferie - aah - det blev glemt;
vi har dog det drøftet, det blev nu ved løftet!
Et frikvarter? Ja, ja - det sker
det mener - det tror vi bestemt!

Til lykke med dine femti aar -
du har forvaltet dem godt.
Vi håber, du lidt belønning faar,
om ej en titel og slot!
Medaille - det burde du ha'!
Dit sind og dit hjerte har været en kerte,
der lyset ga' i hjemmets dag -
vi hylder dig med et hurra!



Vi fortsætter med udpluk fra hendes 60 års
fødselsdag - tilpasset lejligheden:

Melodi: I en kælder sort ...

Een, der får en børneflokk,
næsten efter noder -
een, der er os alle nok
som en kyllingmoder.
Een, der blandt de unge går,
både snakker mildt - og slår,
børn skal tidligt lære,
hvad man kan begære.

Men - nu er hun blevet tres -
og endda med ynde,
ikke spor af utilfreds,
nu kan hun begynde
med det raske søde liv,
sådan blot for tidsfordriv,
holde fest og taler -
blot hun selv betaler

Du er allesammens mor,
alletiders bedste
vil vi alle her om bord
muntert sammen feste.
Gid du længe leve må,
at du gode år må få -
ODA - dig vi hylder,
thi du blandt os fylder!



Og i dag - da hun fylder 70.- skal
følgende lyde:

Melodi: Fra Engeland til Skotland

Vi allerførst vil sige
til lykke med i dag.
Det vil du ej fortryde -
du får det glatte lag,
at du ku' afse tid,
for det vi dig kan li'.
Kalenderen er ofte fuld -
hør her, hvordan det går:

Det starter i det stille -
et job, som du har kær,
det hedder "Fuglereden" -
du sku' bli' missionær!
Ta' du til Afrika,
få lysten styret, hva'!
Du ku' jo starte med Amin,
det ku' da være fin!

Især ved vintertide
du bli'r så litterær,
for bøger kan du lide
blandt andre ham Molière.
Talenterne du har,
du ofte talen ta'r,
når I skal slutte studiet af
og lær'en sige tak!



Men når det bliver forår,
udlængslen bli'r for stærk,
så ta'r du ud med Vanda,
hvad er det for nog't værk?
I ta'r på ekskusion,
hun gi'r dig en lektion.
"Se - der en lille mose-stær,
pas på - kom ej for nær!"

Du elsker jo de skoler -
især den høje slags.
Du vælger og du vrager,
jeg synes, du er vaks.
De kalder dig student -
du bli'r berømt og kendt,
når du ta'r fat for 2. gang,
hvis de ej siger stop!

Så ta'r du dig en bustur,
og Lilly har du med,
en lille tur, "ud i det blå"
- hu-hej - det går af sted,
indtil en bom går ned!
De jeres pas vil se!
I pænt må stige af, I to -
og tag den lidt med ro.

Og efter den skylle,
så slutter denne sang.
Vi takker dig mor, Oda -
til lykke nu en gang.
Lidt alvor - mere spøg,
nu har du fået røg.
Bliv siddende, vi rejser os
- et hurra du ska' ha'!!

