

MOR ODA



75 ÅR

15. MAJ 1985

FRA MORS 50 ÅRS FØDSELSDAGSFEST:

MEL.: NU FOR DE DANSKE STUDENTER

1. I nittenhundred'ogti, i Maj -
den femtende var en dag,
som man i Holbæk ej glemmer - nej,
- da vajed' byen med flag!
Hvad var i byen da hændt?
Jo, Oda sin færden begyndte i verden -
"med brask og bram og klokkeklang"
det blev for alverden bekendt!
2. Hun syr - hun stopper - hun vasker tøj
hun fodrer hele sin flok.
Hver arbejdsdag har nu været drøj,
en seksten timer vel nok.
Og ferie - åh - det blev glemt.
Vi har dog det drøftet, det blev nu ved løftet!
Et frikvarter? Ja, ja - det sker
det mener - det tror vi bestemt!

FRA HENDES 60 ÅRS FØDSELSDAG:

MEL.: I EN KÆLDER SORT SOM KUL

1. Een, der får en børneflokk,
næsten efter noder -
een, der er os alle nok
som en kyllingmoder.
Een, der blandt de unge går,
både snakker mildt - og slår,
børn skal tidligt lære,
hvad man kan begære.

(fortsætter)

2. Du er allesammens mor,
alletiders bedste
vil vi alle her om bord
muntert sammen feste.
Gid du længe leve må,
at du gode år må få -
ODA - dig vi hylder,
thi du blandt os fylder!

- OG DA HUN FYLDTE 70 ÅR:

MEL.: FRA ENGELAND TIL SKOTLAND

1. Især ved vintertide
Du bli'r så litterær,
for bøger kan du lide
blandt andre ham Molière.
Talenterne du har,
du ofte talen ta'r,
når I skal slutte studiet af
og lær'en sige tak!
2. Så ta'r du dig en bustur,
og Lilly har du med,
en lille tur - ud i det blå -
hu-hej - det går af sted,
indtil en bom går ned!
De jeres pas vil se!
I pænt må stige af, I to -
og tag' den lidt med ro!

(Og i dagens anledning - fortsætter vi på næste side)

- OG NU, DA HUN FYLDER 75 ÅR:

MEL.: BLÆSTEN GÅR FRISK OVER LIMFJORDENS VANDE

1. Så er vi samlet til festlige timer
sammen med Oda, hun fylder år -
femoghalvfjerds - ja, og klokkerne kimer,
så lad os feste, så det forslår.
Mor Oda, til lykke vi ønsker dig.
Til jøde du skifted' - blev stærk og sejt.
2. Du har jo fartet på ture så mange:
Højskoler - grænsen - litteratur.
Altid så aktiv, vi var ofte bange -
men du var frisk og aldrig sur.
Mor Oda, vi nyder at se den ro,
der faldt over dig, ja - det kan du tro.
3. Men det, du nyder, er ture til Norge -
sommer og vinter - dag og nat.
Du kunne slå selv en vis Victor Borge -
det der sku' til - før du tog fat -
var kaffe - og kaffe - af alle slags,
især nu den irske! Hvor blev du vaks.
4. Du har jo sagt nogle sjove sentenser
sådan i tidens løb - hør her:
Vi skulle vaskes med sæbe (det renser!)
Hvor var så sæben - åh, jeg ler:
Hun påstod, at sæben såmænd var lagt -
ja, lagt under måtten! Så er det sagt!
5. Kære mor Oda - vi dig nu vil sige -
sige til lykke! Vi løfter vort glas.
Mormor og farmor, svi'rmor og pige!
Navne, som alle gør dig til pas!
Vi ønsker for dig, at du leve må
så længe, så at du de firs kan nå!

Hun længe leve! Hurra - hurra - hurra!