

Ved mormor's
80 - års fødselsdag

Til
Lykke



21/1-85: Samfundet har svært ved at indstille sig på, at mange gamle holder sig i fin form højt op i årene.

– Skulle du ikke tale et alvorsord med din mor? Hun tror stadig hun er firs.

Mel.: Der er lys i lygten lille mor...

Nu er det sommer - den femtende Maj,
hele familien vil nu fejre dig.
Vi tror på solskin, det er tradition,
og synger glad om din person:
Der er lys i lygten lille mor,
vi fejrer her - din fødselsdag,
og de firs du bli'r, de klæ'r dig flot,
vi ønsker dig alt godt.



Bustur til Harzen - ja, prøv noget nyt,
- tror man vi har en østtysk proselyt?
Nej, du - besøget ej grænsen bekom:
Muren blev mør og vælted' om!
Der er lys i lygten lille mor,
og hvasse blik (via Synoptik...)
så de firs du bli'r, de klæ'r dig flot,
vi ønsker dig alt godt.



Dér på hotellet, der hændte en sag:
Du satte dig, men sædet 'eftergav'..
endte på gulvet i klem' mod et skab,
at få dig op var tem'li' skrap!
Der er lys i lygten lille mor,
nu vær ej sen - brug halogen!
For de firs du bli'r de klæ'r dig flot,
vi ønsker dig alt godt.



Her er et fif, som kan være bekvem:
Hovedrengøring i dit lille hjem,
klares af pigerne, mens du konfus
lægger dig lidt på sygehus!
Der er lys i lygten lille mor,
selv med din stok - vi ser det nok,
at de firs du bli'r, de klæ'r dig flot,
vi ønsker dig alt godt.





Det høres klart, du var med sangerkor,
dengang i Holbæk ved din Isefjord.
Om synet driller, det gør ikke spor,
sangbogen kan du ord for ord.
Der er lys i lygten lille mor,
nu veteran - med smuk sopran.
Og de firs du bli'r, de klæ'r dig flot,
vi ønsker dig alt godt.

På Herningholms' pensionisterne får
møj nyttig viden - og en kaffetår.
Måske om Kina et helt causeri,
tiden er ej til fjanteri!
Der er lys i lygten lille mor,
- måske stud. jur., tror du det du'r?
For de firs du bli'r, de klæ'r dig flot,
vi ønsker dig alt godt.



Med håndarbejd' er du altid så flink,
håndklæder strikkes på det mindste vink.
Gaver det gi'r du ved hver mærkedag,
du har det rette hjertelag.
Der er lys i lygten lille mor,
to ret en vrang - du er i gang,
og de firs du bli'r, de klæ'r dig flot,
vi ønsker dig alt godt.

Vi er så glade, du holder dig frisk,
- mixing af piller er forræderisk -
sunde og raske kan let flippe ud,
som sygehjælpers prøveklud!
Der er lys i lygten lille mor,
af lyset dér - ses med manér,
at de firs du bli'r, de klæ'r dig flot,
vi ønsker dig alt godt.

Du er så nøjsom, går aldrig 'i byen',
folkepensionen gi'r ej mange gryn.
Men lidt kulør må man have på SKY'en
- nu får du så et farvesyn.
Der er lys i lygten lille mor,
se Matador - i tricolor!
Og de firs du bli'r, de klæ'r dig flot,
vi ønsker dig alt godt.



Sangen er slut, du skal have et 'skrål' -
tre gange hurra, og endnu en skål.
Vi nyder festen og ses vel igen,
når mormor fylder ottifem.
Der er lys i lygten lille mor,
fin fødselsdag - i festligt lag.
Og de firs du bli'r, de klæ'r dig flot,
vi ønsker dig alt godt.